

Først og fremmest skal lyde en stor tak for den inddragende proces, der har været i forhold til at udarbejde den nye børne- og ungepolitik. Det har stor værdi, at man inddrager borgerne og fagpersonale i processen, og det vil forhåbentlig få betydning for udmøntning af politikken i praksis senere hen.

Når det er sagt, så er det også en meget vigtig politik – for alle børn, unge, forældre, og personale og andre aktører der arbejder i dette felt - netop nu, hvor børne- og unge området er overordentligt udfordret. De rammer, som børn og unge i dag tilbydes, bekymrer i forvejen mange forældre og personaler – nogle steder er rammerne endda så utilstrækkelige, at der ikke er plads til børnene længere!

Derfor er det også vigtigt, at alle kan se sig selv i at lykkes med at realisere politikken og omsætte den til praksis. Og det er tydeligt, at politikken er meget ambitiøs. Derfor er det også vigtigt, at hvis man godkender politikken med dens ordlyd, at der så også følger den nødvendige økonomi med til at realisere denne. Ellers vil politikken blot give et yderligere pres på personalet, børn, unge og deres forældre ift. at lykkes med nogle flotte målsætninger uden at der følger ressourcer med. Det må ikke ske!

Hvis politikken godkendes er der flere ting, der skal rettes op på – bl.a. flere nye tiltag afstedkommet af sparekataloget fra efterår 2023 – og som ramte børn- og unge området hårdt. Særligt skal der fokus på de fysiske rammer, normeringer samt fastholdelse og rekruttering af personale. Børn, unge, forældre og ikke mindst det faglige personale i byens institutioner i kommunen har indblik i, hvor indsatserne bør placeres.

Deraf er der også et vigtigt element, der savnes i politikken. Nemlig et fokus på forældrene til børn og unge. Det er uklart om de er med under betegnelsen "de voksne" eller "ildsjælene"? Måske dette bør defineres tydeligt i indledningen i politikken? Jeg håber, at man tænker forældrene ind som aktive medspillere og samarbejdspartnere, som også kan bidrage til udvikling af handleplaner og evt. supplerende strategier, udvikling af nye initiativer, bidrage til frivillighed i børn- og ungefællesskaber osv. Forældrene bør ses som et aktiv til at indgå i partnerskaber med kommunen ift. at realisere politikkens strategier og målsætninger. Det er derfor mit håb, at man fortsætter den inddragende proces, når handleplaner skal udarbejdes og evt. strategier og målsætninger skal justeres / tilføjes.

Slutteligt er det vigtigt, at politikken også taler ind i og tager højde for andre strategier, der kan komme til at påvirke børn og unges trivsel; ex. Bosætningsstrategien for Fredericia Kommune. Således at når man gerne vil tiltrække flere børnefamilier, at være familiernes førstevalg, og man vil være mere end det - og man så strategisk og bevidst vækster et lokalsamfund hastigt, se eksempelvis på Skærbæk, så sikrer man samtidig, at der investeres i børn og unges rammer, så de fortsat kan få plads i byens daginstitution og skole – så man ikke flytter til et lokalsamfund, hvor børnene ikke kan være en del af det lokale fællesskab og pga. manglende investering i rammerne.

Jeg ser frem til at følge det videre arbejde med politikken.