

Notat fra Aftenskolerne i Fredericia, AIF.

August 2017

## Et hjem til folkeoplysningen i Fredericia

I Fredericia er folkeoplysningen præget og defineret af samarbejde.

Aftenskolerne samarbejder gennem samrådet Aftenskolerne i Fredericia, AIF, om udvikling af folkeoplysningen, fælles markedsføring, debatskabende aktiviteter og forskellige aktiviteter, der alle skal bidrage til at tiltrække flere mennesker til folkeoplysningen.

Men vi mangler et hjem, for i dag er ingen af aftenskolerne i kommunen store nok til at drive egne lokaler, og vores aktiviteter er derfor spredt ud på kommunens lokaler, primært folkeskoler.

George Berkeley spurgte, om et træ, der falder i skoven, laver en lyd, hvis der ikke er nogen til at høre det? På samme måde kan det være fristende at spørge, om aftenskolerne virkelig findes, hvis vi kun eksisterer fysisk i det lokale og i de timer, hvor der er en aktivitet.

Vi eksisterer i allerhøjeste grad, men det er nærliggende at pege på fraværet af et fysisk hus som en af årsagerne til, at aftenskoleaktiviteten i Fredericia er forholdsmæssigt langt lavere end i f.eks. Kolding, hvor aftenskolerne har et fælles hjem på Kolding Uddannelsescenter (KUC).

Vores vision i AIF er derfor et fælles Folkeoplysningens Hus i Fredericia. Et levende hus, der kan danne ramme om aktiviteterne og menneskene i Folkeoplysningen.

Vi ønsker at skabe et venligt og imødekommende hus, der har gode adgangsforhold for handicappede borgere og i det hele taget opfylder behovene hos alle uanset alder, køn og etnicitet. Et hus indrettet til voksenpædagogik og med plads til samvær og relationer.

Vi har behov for fleksible undervisningslokaler, der kan rumme de forskelligartede tilbud, vi har nu – og i fremtiden. Der skal være gode fællesarealer, der indbyder til, at man mødes på kryds og tværs, både i forbindelse med sit kursus, men også gerne udenfor dette tidsrum. For hvorfor skulle vores brugere ikke kunne mødes i det fællesskab, de skaber på kurset, også udenfor undervisningstiden?

I et fælles hus vil vi kunne skabe identitet for den enkelte skole og for vores samarbejde på tværs. Vi vil kunne vække interesse for vores varierede tilbud, når de er samlet ét sted og vi vil kunne skabe en tættere dialog med vores nuværende og potentielle brugere til gavn for den fremtidige udvikling af folkeoplysningen.

I et levende hus med flere sideløbende aktiviteter vil vores brugere også kunne føle sig mere hjemme end i dag, hvor de ofte mødes på en ellers forladt folkeskole, hvor de tydeligt er gæster i lokaler, der er beregnet på andre aktiviteter.

Vi vil kort sagt gøre det mere attraktivt at være en del af folkeoplysningen.

Idet mange af vores aktiviteter har et sundhedsfremmende sigte, ser vi det som oplagt at lave Folkeoplysningens Hus i et hjørne af det nye Sundhedshus i det tidligere Fredericia Sygehus. Vi har besøgt huset, og vi ser gode muligheder for at skabe et hjem til Folkeoplysningen.

Fredericia Kommune skriver i sin kultur-, idræts- og fritidspolitik, at man vil *fremme muligheden for kulturelle mødesteder, hvor undervisning, debat og oplevelser er i centrum* og at man vil *skabe et forenings- og aktivitetshus*. Vi håber derfor, at kommunen vil yde økonomisk støtte til etablering og drift af Folkeoplysningens Hus, og vi inviterer derfor til dialog herom.

På vegne af Aftenskolerne i Fredericia, AIF.

Leif Urhøj