

DIF Get2sport - meget meget kort fortalt

DIF Get2sports opgave er kort fortalt at aflaste og understøtte idrætsforeninger i og omkring de mest udsatte boligområder med henblik på, at fastholde såvel som at tiltrække stadig flere frivillige ledere og trænere for på den måde at sikre, at også børn og unge i disse områder kan profitere af den sociale kapital, et aktivt idrætsliv kaster af sig. Betingelserne for at drive en idrætsforening i de udsatte boligområder afviger kort og godt så radikalt fra det "normale", at det ikke lader sig gøre at drive en idrætsforening under de normale betingelser under folkeoplysningsloven; der skal meget mere til.

Hvorfor DIF Get2sport?

"Livsvilkårene" er generelt af en sådan karakter, at aflaster og støtter vi ikke vores frivillige ledere og trænere i forhold til de helt særlige udfordringer, der knytter sig til disse boligområder; ja så har vi ingen eller kun ganske få frivillige, der magter at være frivillige netop her. At få børn og unge til at gå til foreningsidræt også i de udsatte boligområder er ikke svært, men at sikre at der er voksne der har lyst, evner og ressourcer til at være frivillige ledere og trænere når de dukker op, det er den store udfordring.

Udsat bydel

3-4 foreninger

1,6 voksen pr. barn

50 % under 21 år

120.000 i indkomst

0,6 bil pr. husstand

20 % til- og fraflyt

"Middelby"

over 20 foreninger

4,0 voksen pr. barn

22 % under 21 år

262.000 i indkomst

1,7 bil pr. husstand

6% til- og fraflyt

Hvad vi gør i regi af DIF Get2sport

Idræt og særdeleshed foreningsidræt er en fantastisk aktivitet til at få mennesker med vidt forskellig social-, etnisk- eller kulturel baggrund til at mødes. I idrætsforeningerne møder børn voksne, der indfører dem i en verden af leg, udfordringer, respekt, disciplin og målrettethed samt kammerater, der kan blive til venner. For man går ikke til idræt blot for at gå til noget. Man går til idræt med nogen, som har og kan få betydning for ens liv i øvrigt. For mere end noget andet, så handler idræt om at møde betydningsfulde andre, som kan give os nogle velmenende ord med på vejen og om nødvendigt en skulder at læne sig op ad. Derudover ved vi også fra stadig flere undersøgelser, at forekomsten af frivillige idrætsforeninger som 'har åbent og synlige tilgængelige voksne' udenfor den almindelige kommunale åbningstid (aftener og weekender) er med til at øge trykningen i de udsatte boligområder. For at sikre dette, har vi i DIF Get2sportindsatserne først og fremmest fokus på seks indsatsområder:

Aflastende medarbejdere. Der er til alle de deltagende kommuner og idrætsforeninger tilknyttet en lønnet medarbejder, hvis primære opgave er at aflaste de frivillige ledere og trænere. Det er vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om en erstatning for de frivillige, men alene en aflastning. Det handler med andre ord om, at de frivilliges rolle som frivillig i højere grad kommer til at ligne, hvad man traditionelt forstår ved at være frivillig leder eller træner i en idrætsforening; og tillige sikrer at de mere socialpædagogiske udfordringer overlades til de lokale fagfolk, som har de både faglige og formelle forudsætninger til at gøre noget ved sagen. Den aflastende medarbejder er så ubetinget det vigtigste element i alle get2sport indsatserne.

Støtte til den daglige drift. Vi støtter på forskellig vis foreningerne i den daglige drift. Det kunne eksempelvis handle om, at træneren til et fodboldhold står med en forældrekræds, hvoraf ingen har bil, og derfor ikke kan køre

til den næste kamp. Her gør vi, hvad vi kan for at hjælpe til med en transportordning; for overlader vi det blot til træneren, så gider træneren som oftest ikke længere være træner.

Kommunalisering. Mange af de sociale, pædagogiske, administrative og praktiske udfordringer de frivillige møder 'i de udsatte områder' er ofte af en sådan karakter, at de frivillige ikke må eller kan magte disse. Derfor er det også i fleste af de lokale get2sport indsatser kommunen der står med det lokale administrative ansvar. Det er i udgangspunktet kommunen som ansætter den aflastende medarbejder, samt forstår de administrative udfordringer, der er forbundet med tilknytning af aflastende medarbejdere.

Uddannelse. Der afholdes løbende helt traditionelle specialforbundskurser for såvel ledere som trænere; og nye som 'gamle'.

Nationalt netværk. Vi bringer løbende deltagerne fra kommunalt såvel som foreningsmæssigt regi sammen. Her kan de lære af hinandens succeser såvel som fejlslagne forsøg på området idræt og social integration. Disse nationale og regionale møder har medført en lang række møder projekterne imellem, ligesom det har givet en række af foreningerne ideer om, hvad de kan og skal, og selvfølgelig også, hvad de ikke kan og ikke skal i forhold til DIF Get2sport projekternes overordnede målsætning.

Additionalitet. At vi i DIF Get2sport arbejder additionelt vil sige, at vi først og fremmest bestræber os på, at gøre en række udvalgte idrætsforeningerne endnu bedre til det, de i forvejen er ret gode til. Vi har føjet ressourcer og netværk til de allerede eksisterende foreningers daglige arbejde. Det har vi gjort, fordi det forholdsvis hurtigt stod klart, at de frivillige først og fremmest havde ønske eller måske rettere ambitioner om, at blive bedre til det de i forvejen brændte for. Derfor har vi også målrettet DIF Get2sport indsatserne, på trods af dens ofte sociale og opsøgende karakter, så det overordnede fokus går på at gøre idrætsforeningen til en endnu bedre og stærkere idrætsforening, end den allerede var.